



Consolation des affligés.

Troost der bedrukten.



Bid voor de Ziel

van

EDUARDUS POT,

echtigenoot van

Francisca De Merlier,

Bid van het Aartsbroederschap van den
H. Franciscus Xaverius,
geboren te Maercke den 7 April 1819,
en aldaar godvruchtig overleden
den 17 April 1892,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

—o—

Hij was een man zonder geveinsdheid; hij was rechtveerdig, yreesde God en week af van het kwaad. Job. I. 10.

Ik heb de geboden des Heeren met de meeste getrouwigheid onderhouden. Ik heb onophoudelijk aan den Heer maar eene zaak gevraagd: deze van in zijn huis te wonen en er zijne vreugden te genieten. Ps. XVIII, 12.

Want een dag in uw voorhaven is beter dan duizend in de tenten der goddeloozen! Liever wil ik dorpelwachter zijn in het huis van mijnen God; dan te wonen in de tenten der goddeloozen. Ps. LXXXIII, 11.

Mijne lieve kinderen bemint elkanderen gelijk ik u bemind heb; onderhoudt de bevelen van uwen vader en eert uwe moeder al de dagen van uw leven... Aanbidt de schikkingen van God, overweegt de omstandigheid van dit leven, en verwacht niet betrouwen het eeuwig leven. H. Amb. H. Franc. v. Sales.

Zoet hert van Jesus wees mijne liefde.

300 d. aff.

Minnelijk hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. aff.

